



monschau touristik

Konzen SW 34

Grensbelevissen

Op bezoek bij de oude Romeinen

8,7 km wandeling

De wandeling begint op historische bodem. In de buurt van de Konzener begraafplaats bevond zich ten tijde van de Romeinen een vestiging. De oostelijke helft van de Pancratiuskapel is het overblijfsel van de omstreeks 890 gebouwde moederkerk van het Monschauer land. De parochiekerk is gebouwd naar het voorbeeld van een omstreeks 1160 gebouwde romaanse zuilenbasiliek met 3 schepen. **(1)**

Door het westelijke woongebied van Konzen bereikt u de rand van het plaatsje en zet met het oversteken van de spoorwegovergang voet op Belgische bodem. Tussen Konzen en Lammersdorf vormen de spoorrails de grens tussen Duitsland en België. Verder ligt het traject van de in 1885 ingewijde Vennbahn in het Monschauer land daarentegen geheel en al op Duits grondgebied. Na de 1^e wereldoorlog werd het spoorwegtraject volgens de bepalingen van het verdrag van Versailles aan België toegewezen. Deze regeling leidde tot gedeeltelijk zeer merkwaardige grensverhoudingen. Het vakwerkhuis met de daarbij behorende wei links van de straat "Auf Aderich" is een Duitse exclave die echter uitsluitend via Belgisch gebied kan worden bereikt.

De iets stijgende weg loopt op de volgende 1,8 km over stukken grond met afwisselend bos en struiken, langs gerenatureerde venen en langs door oude

knoestige heggen omgeven weilanden. Het is de moeite waard om op details te letten: bijv. op uit sparrenhout gesneden uilen die met hun grote ogen de wandelaars lijken gade te slaan. **(2)** Waar de wandelweg scherp naar links gaat, moet u beslist nog een oogje laten vallen op het fascinerende veenlandschap van het natuurreservaat Steinley. Daarvoor dient u de geasfalteerde weg te volgen tot aan de bosrand aan uw rechterhand. Het wildromantische landschap van het hoogveen met zijn struikgewas is een paradijs voor talrijke dieren- en plantensoorten. **(3)**

Verder gaat de wandeling over een zich in natuurlijke toestand bevindend bospad. Na ca. 600 m bent u weer in Duitsland. Hier begint de grensweg die u ca. 1 km moet volgen. 50 jaar geleden was de Duits-Belgische grens nog streng bewaakt. In de jaren na de 2^e wereldoorlog werden in de plaatsjes aan de rand van het Hohe Venn koffie en sigaretten gesmokkeld. Reeds vóór de 2^e wereldoorlog was dit soort "handel" een lucratieve, maar niet ongevaarlijke zaak. Getuige hiervan is het Roderkreuz aan de linker kant van de weg. Het herinnert aan een smokkelaar die hier in 1935 door een douanebeambte werd doodgeschoten. **(4)**

Met het verlaten van het bos heeft u een prachtig uitzicht op het landschap. De wandeling door het heggenlandschap van het Hatzevenn geeft u in het hoger gelegen gedeelte fascinerende uitzichten in de richting van de Südeifel en de Rijn. **(5)** Bij het oversteken van de spoorlijn komt u voor de laatste keer op Belgisch grondgebied en bereikt u bij de Laufenbach met 499 m het laagste punt van de

wandeling. De Rochusmolen, ca. 200 m stroomafwaarts, werd omstreeks 1830 gebouwd.

De vijver boven de kam werd door de Monschauer lakenweverfirma Troistorff in 1812 tot waterreservoir voor de fabriek "Wiesenthal" aan de rand van de Monschauer Altstadt verbouwd.

De weg die u naar het uitgangspunt terugbrengt is de "Liichewääsch". Over deze weg bracht de bevolking van Mützenich tot 1856 eeuwen lang hun doden naar het Konzener kerkhof. Het uitzicht naar het westen biedt een imposant panorama. U kijkt over het Laufenbachtal terug op het weideland van het Hatzevenn en de heuvels, waar u kort geleden doorheen bent gelopen. Heeft u geweten dat het hoogste punt van deze rondgang op 641 m boven de zeespiegel ligt?

Dat moet u weten:

Het benutten van de wandelwegen is op eigen risico.

De markering ter plaatse maakt het mogelijk om deze wandelroute in beide richtingen te lopen.

De wandeling loopt gedeeltelijk over paden en wegen die nog in natuurlijke toestand zijn. Het is daarom raadzaam om stevige schoenen en aan de weersomstandigheden aangepast kleding te dragen.

De wandelkaart Nr. 3 "Monschauer Land – Rurseengebiet" van de Eifelvereniging biedt u een extra oriënteringsmogelijkheid.