



monschau touristik

Mützenich SW 66 nl

Dat zijn mooie uitzichten!

Onderweg in Mützenich

6,7 km wandeling

Voor iedereen die de blik graag in de verte laat zweven is deze rondwandeling een puur genot. Het is onmogelijk om alle uitzichtpunten te vermelden die u tijdens uw tour te zien krijgt. Dus: open open!

Vanaf de wandelparkeerplaats loopt de weg na het oversteken van de Eupener Straße in het zuidelijke woongebied. De straat "Hoarstatt" mondt uit in een door knorrige heggen en machtige beuken omzoomd pad. Hier komt u op de Eifelsteig. Een beekje klatert vrolijk door zijn stenige bedding. **(1)** Niet minder romantisch is de "Hörrstroaß" die van het oostelijkste punt van Mützenich naar het terrein van het voormalige Monschauer station loopt. **(2)** (zonder afbeelding) De Vennbahn, die sinds 1921 Belgisch eigendom is, was vanaf haar opening in 1885 tot aan de 2^e wereldoorlog de belangrijkste verkeersader van het Monschauer land. Het representatieve station werd in 1955 gesloopt en door een eenvoudig stationsgebouw vervangen. Het vakwerkschuurtje vlak bij de straat is een overblijfsel uit lang vervlogen tijden.

Vanaf de spooroverweg loopt u door een spalier van bremstruiken die in de bloeitijd tussen mei en juni hun naam "Eifeldigold" alle eer aandoen. **(3)** Na het verlaten van het traject van de Vennbahn komt u in het Mützenicher heggenland. Nergens anders in de regio ziet u zo vele en zo grote kwartsietblokken als hier. **(4)** De huidige bevolking heeft hen de bijnaam "Vennwagge" gegeven. Men kan zich nauwelijks voorstellen hoe moeizaam het was om de grond aan de oostelijke helling te ontginnen en de soms wel meerdere 100 kg zware stenen te verwijderen. In die tijd bestonden er nog geen machines met veel PK. De boeren waren uitsluitend op hun eigen kracht en hun trekdieren aangewezen.

Hoe verder de weg door het noordwestelijke weideland omhoog loopt, des te grandiozer wordt het uitzicht. Steeds weer heeft men tussen de heggen fraaie doorkijkjes tussen Lammersdorf in het noorden en Kalterherberg in het zuiden.

Meteen achter de schuilhut gaat de route over in een romantisch pad dat langs de bosrand loopt en in de buurt van een huis aan het eind van de straat "Bongert" afbuigt. Door een sparrbos waar talloze blauwe bosbessenstruiken groeien bereikt u de grensweg met grensstenen van zwart basalt. Twee stappen naar de overkant van de weg in noordelijke richting en u bent al in België. Hier komt u voor de tweede keer op de Eifelsteg.

Met het "Kreuz des Wachens" (5) (zonder afbeelding) bereikt u het "hoogtepunt" van de wandeling. De Steling is met 659 m de hoogste top van het Monschauer land. Aan de "Waaeschlachswäächs" onder de "top" ligt de "Eifel-Blick" (www.eifel-blick.de) met zijn unieke 180° panorama. (titelfoto) Een bord informeert u over alles wat u van hieruit kunt bewonderen.

Weiter Seite 2 1. Spalte

Bij bijzonder goed weer kunt u zelfs het 75 km verwijderde Siebengebirge en de aan de Nürburgring gelegen Hohe Acht zien. Van half april tot half mei heeft de natuur u een bijzonder spektakel te bieden. Duizenden narcissen bloeien dan rechts en links van de weg. **(6)**

Door 2 draaihekjes loopt de route langs de rand van het weiland in de richting van het plaatsje. U mag Mützenich niet verlaten zonder nog een blik te werpen op het mooiste sieraad van het dorp. Slechts op een paar passen afstand van de parkeerplaats staat het met veel liefde gerestaureerde oude schoolgebouw uit de 19^e eeuw. Tegenwoordig is hierin het trotse dorpsmuseum met de passende naam "Uraalt Scholl" gevestigd. **(7)**



monschau touristik

Dat moet u weten:

Het benutten van de wandelwegen is op eigen risico.

De markering ter plaatse maakt het mogelijk om deze wandelroute in beide richtingen te lopen.

De wandeling loopt gedeeltelijk over paden en wegen die nog in natuurlijke toestand zijn. Het is daarom raadzaam om stevige schoenen en aan de weersomstandigheden aangepaste kleding te dragen.

De wandelkaart nr. 3 "Monschauer Land – Rurseengebiet" van de Eifelvereniging biedt u een extra oriënteringsmogelijkheid.