



monschau touristik



Monschau SW 25

Duizend en een treden voor berggeiten
Onderweg in Monschau
2,1 km wandeling

Op deze rondgang laat Monschau zich van een ongebruikelijke kant zien. De wegen aan de hellingen aan weerszijden van de Rur zijn een ideale aanvulling op het slenteren door de kronkelige steegjes van de Altstadt en een buitengewone belevenis. Vanuit talrijke uitzichtpunten kunt u de Altstadt - waar de Rur middendoor loopt - met het Rode Huis en de evangelische kerk in het centrum (titelfoto) bewonderen.

Vanaf de wandelparkeerplaats loopt de weg eerst omlaag naar de Rur. Na het oversteken van de rivier gaat het omhoog naar de Rahmenberg. De met breukstenen muren bevestigde terrassen **(1)** zijn een overblijfsel uit de tijd toen Monschau een internationaal centrum van de productie van lakens was. Hier stonden de houten frames, waarop de bewerkte doeken opgehangen werden om te drogen.

De ruïne van de Haller (2) (zonder afbeelding) behoort tot de meest markante gebouwen van Monschau en is tevens het oudste. De nog voor 1130 gebouwde woon- en verdedigingsstoren was de voorganger van de huidige burcht.

De wandeling door Stehlings en de Kirchstraße met haar historische gebouwen is pure romantiek. Talrijke details wachten erop dat ze ontdekt worden. Het Rode Huis is het grootste en fraaiste van de patriciërshuizen van Monschau. Ook het oude raadhuis met de uivormige torens dat reeds vanaf de Haller te zien was, **(3)** kunt u niet missen. De burcht is het volgende hoogtepunt (!) van de rondgang. De machtige ezelstoren geeft een indruk van de vroegere verdedigingsmogelijkheden. **(4)** De in 1198 voor het eerst vermelde burcht van de hertogen van Limburg werd tot in de 17e eeuw meermaals uitgebouwd. Met de verovering door de Franse troepen in 1689 begon haar ondergang. In 1805 kwam ze in privé-bezit en verviel in de 19e eeuw tot een ruïne. Sinds 1899 is ze eigendom van de stad. Dankzij talrijke restauratiemaatregelen heeft de burcht veel van haar oude majestueuze uitstraling terug gekregen. Voor de jaarlijkse „Monschau Klassik“ is er geen sprookjesachtigere coulisse voorstelbaar.

Het moderne bejaardencentrum „Maria-Hilf-Stift“ is ontstaan naar het voorbeeld van het in 1857 in het voorste gedeelte van de burcht gebouwde hospitaal. Bijzonder populair zijn de historische muren bij de jongere gasten. Hier bevindt zich de meest bezochte jeugherberg van Duitsland.

Meteen achter de kapel begint de afdaling. De katholieke parochiekerk verrast met prachtige barok-altaren en talrijke kunstschaten. Het „Haus im Turm“ aan het einde van de Stadtstraße heeft als enig gebouw de verwoesting van de stad in 1543 zonder schade overleefd. Na het oversteken van de Rur komt men in het stadspark met de Antonius-kapel. Van hieruit loopt een steil pad door een prachtig natuurlandschap met wilde beken en machtige rotsen. **(5)**

Over de waarschijnlijk mooiste panoramaweg van de Altstadt bereikt u de „Eifel-Blick“ (www.eifel-blicke.de) op de Kierberg. Het uitzichtpunt biedt een vrij uitzicht op de burcht en de leien daken van de Altstadt. **(6)** Een informatiebord toont u de belangrijkste bouwwerken en hun geschiedenis. Op de „Eifelsteig“ gaat het omlaag naar de markt. Met zijn prachtige vakwerkhuisen, de brug over de Rur en de fontein van de lakenwevers is de markt een van de meest idyllische plekken van Monschau.

De historische gebouwen aan de Untere Mühlenberg zijn weliswaar kleiner, maar niet minder fraai. In lang vervlogen tijden woonden en werkten hier de „eenvoudige lieden“. De afdaling naar de parkeerplaats biedt het laatste uitzicht op de Rahmenberg en de Haller. Het smalste gedeelte van het dal wordt beheerst door het machtige Au-klooster. **(7)** (zonder afbeelding)



monschau touristik

Dat moet u weten:

Het benutten van de wandelwegen is op eigen risico.

De markering ter plaatse maakt het mogelijk om deze wandelroute in beide richtingen te lopen.

De wandeling loopt gedeeltelijk over paden en wegen die nog in natuurlijke toestand zijn. Het is daarom raadzaam om stevige schoenen en aan de weersomstandigheden aangepast kleding te dragen.

De wandelkaart nr.3 "Monschauer Land – Rurseengebiet" van de Eifelvereniging biedt u een extra oriënteringsmogelijkheid.