

## WELKOM IN DE HISTORISCHE STADS- EN DORPSCENTRA VAN DE EIFEL!

Veel steden en dorpen in de Eifel hebben hun speciale charme behouden rond monumenten, historische straten en pleinen. Dompel jezelf onder in de geschiedenis van deze plaatsen en laat je betoveren door de historische ambiance. Laat u verhalen vertellen over kastelen en steegjes en luister naar de stenen getuigen van weleer. Word een 'Burchtbeklimmer' op de avontuurlijke tour door de historische stad en dorpskernen van de Eifel. Buiten de historische stads- en dorpskernen langs de belevenisroute, wachten andere attracties in de Eifel Nationaal Park-regio op ontdekking.

Verdere informatie:



[www.historische-ortskerne-nrw.de](http://www.historische-ortskerne-nrw.de)

of bij de gemeenten:

- www.bad-muenstereifel.de
- www.blankenheim.de
- www.dahlem.de
- www.hellenthal.de
- www.mechernich.de
- www.monschau.de
- www.natuerlich-eifel.de
- www.nideggen.de
- www.stolberg.de

Uw contact voor de vakantie in het belevenisgebied Nationaalpark Eifel

**Monschauer-Land-Touristik e.V.**  
Seeufer 3  
52156 Simmerath-Rurberg  
Tel.: 02473 - 93 77 -0  
Fax: 02473 - 93 77 -20  
info@monschauerland.de  
www.monschauerland.de

**Nordeifel-Tourismus GmbH**  
Bahnhofstraße 13  
53925 Kall  
Tel.: 02441 - 99 457 -0  
Fax: 02441 - 99 457 -29  
info@nordeifel-tourismus.de  
www.nordeifel-tourismus.de

**Rureifel-Tourismus e.V.**  
An der Laag 4  
52396 Heimbach  
Tel.: 02446 - 805 79 -0  
Fax: 02446 - 805 79 -30  
info@rureifel-tourismus.de  
www.rureifel-tourismus.de

[www.erlebnis-region.de](http://www.erlebnis-region.de)



## BELEVENISROUTE door het historische stads- en dorpscentra VAN DE EIFEL



HISTORISCHE  
STADT- UND  
ORTSKERNE  
IN NRW

### BEZIENSWAARDIGHEDEN LANGS DE TOUR

Niet alleen de historische stadscentra zijn een bezoek waard, ook enkele andere hoogtepunten liggen op onze route die een bezoekje waard zijn



**Vogelsang IP & Nationalparkzentrum**  
[www.vogelsang-ip.de](http://www.vogelsang-ip.de)



**Höfener Heckenweg**  
[www.monschau.de](http://www.monschau.de)



**Museumssägwerk Zweifall**  
[www.museumssaegwerk-zweifall.de](http://www.museumssaegwerk-zweifall.de)



**Dürener Tor**  
[www.nideggen.de](http://www.nideggen.de)



**Bruder-Klaus-Kapelle**  
[www.feldkapelle.de](http://www.feldkapelle.de)



**Romanisches Haus (1167)**  
[www.huertenmuseum.de](http://www.huertenmuseum.de)



**Römervilla Blankenheim**  
[www.roemervillablankenheim.de](http://www.roemervillablankenheim.de)



**Flugplatz Dahlemer Binz**  
[www.dahlemer-binz.de](http://www.dahlemer-binz.de)



**Wildgehege Hellenthal**  
[www.wildgehege-hellenthal.de](http://www.wildgehege-hellenthal.de)



**BAD MÜNSTEREFEL** Het stadhuis is het symbool van politieke alsook economische macht. Het was ooit het Gewandhaus van de wevers. Het is aan de markt gelegen, als wereldlijk centrum, tegenover de kerk, het spirituele centrum. Het historische centrum is volledig onder monumentenbescherming. Het bijzondere juweeltje is het Romaanse Huis uit 1167. De stad is vol met geschiedenis en sinds de opening van het City Outlet ook met winkeltjes voor het hele gezin. Vooral de Kruidendag, de Michaelsmarkt en de schilderachtige kerstmarkt vallen op tussen de jaarlijkse evenementen. Men maakt het beste kennis met Bad Münsterfeld door middel van een rondleiding, de Touristinfo regelt dit graag voor u.



**HELLENTHAL-REIFFERSCHIED** is een van de typische Eifelse gotische kasteeldalderzettingen van kleinere gebieden van de heerschappij, waarvan de oorspronkelijke vorm eeuwenlang bewaard gebleven is, en nog steeds een essentieel tijdperk van de Eifel illustreren. De eerste schriftelijke vermelding van Reifferscheid vond plaats in 1106. De oudste delen van het kasteel Reifferscheid komen uit de 12e tot 13e eeuw. Het kasteel van de graven van Salm-Reifferscheid, meerdere keren herbouwd na verwoestingen en branden, maakte ooit, met zijn vier torens, waaronder de goed bewaarde bewaarplaats die vandaag nog steeds zichtbaar is, een grote indruk. Tussen oude huizen en steegjes voelt men zich onmiddellijk teruggezet in de Middeleeuwen. Bovendien heeft het Eifelstadje door middel van een vroege stadsvernieuwing zijn historische bekoring kunnen behouden.



**MECHERNICH-KOMMERN** Kommern werd in het verleden gespaard met branden en oorlogschade. Het stadsbeeld heeft daardoor zijn 400 jaar oude vorm behouden. Met zijn interessante vakwerkhuisen, het particuliere kasteel en de neogotische kerk is Kommern een populaire bestemming. De vele wandelmogelijkheden in de directe omgeving, het prachtige uitzicht en de vele recreatieve voorzieningen maken een bezoek bijzonder gevarieerd. De jaarlijkse evenementen in het historische centrum, zoals de bloemen- en pluimveemarkt na de 'Eisheiligen' in mei of de historische ambachtelijke markt in oktober, trekken duizenden mensen in de plaats.



**NIDEGGEN** Het ridderstadje en de 'Poort naar de Eifel' met zijn geplaveide straatjes en paden waarop in de Middeleeuwen vonken ontstonden, toen de paarden met hun ijzeren beslag de zwaar beladen karren trokken. Rode zandstenen huizen, gedolven in de steengroeven rond Nideggen, geven Nideggen zijn onmiskenbare charme. Bovendien zijn er ook oude vakwerkhuisen en het machtige kasteel met zijn stadsmuur. Twee majestueuze stadspoorten, de Zülpicher Tor en de Dürener Tor zijn bewaard gebleven. Niet ver van het kasteel ligt de prachtige parochiekerk van Johannes de Doper. Nideggen is een middeleeuws origineel. Er is veel bewaard gebleven en het brengt uw fantasie tot leven.



**SCHLEIDEN-OLEF** De kerk in Olef wordt beschouwd als een van de oudste parochies in de Eifel. Middelpunt van het historische centrum is het driehoekige plein (het zogenaamde plan) met zijn zorgvuldig gerestaureerde vakwerkhuisen en de historische parochiekerk. De gunstige ligging middenin het Duits-Belgische natuurpark, maakt het dorp Olef in de Schleidener vallei een ideaal startpunt voor wandeltochten en excursies. Olef kan bogen op een speciaal zomerevenement: week na week rijdt een historische treinwagon door het Schleidener Tal, op de rails van de oude spoorlijn, dwars over het dorpsplein. Een kleine attractie is de gekke stoel. Het laat een optische illusie zien, waarin twee mensen van dezelfde grootte er plotseling als David en Goliath uitzien. Elk jaar vindt op de vierde zondag van augustus een antiek-, kunst- en handwerkmarkt plaats op het dorpsplein.



**BLANKENHEIM** is niet alleen de bakermat van de Ahr maar boven het schilderachtige Bronnenstadje troont ook de bijzondere Grafenburg. Talrijke vakwerkhuisen en architecturale schatten, zoals de Hirten- en Georgspoort, als voormalige stadspoorten, alsook de laatgotische parochiekerk St. Mariä Himmelfahrt kenmerken het historische centrum. Tijdens een tour mag u naast natuurlijk ook het smalste huis van Blankenheim, de 'Villa Rustica' en de kasteelvijver niet missen. Blankenheim wordt niet alleen door de romantische steegjes en oude gebouwen gekenmerkt maar is ook het centrale punt van talrijke wandel- en fietspaden. De toeristen kunnen hier vandaag bijzonder goed de Eifelsteig, de Ahrsteig of het Ahrfietspad ontdekken.



**DAHLEM-KRONENBURG** Het schilderachtige plaatsje Kronenburg ligt helemaal in het zuiden van Noordrijn-Westfalen in de Obere Kyllvallei in het grensgebied met België en Rijnland-Palts. Ooit heersden de ridders van Kronenburg over het kasteel-dorpje. Later pas kwamen de Blankenheimers, dan de Manderscheiders en een paar anderen. Tijdens elke periode werd er in het dorp gebouwd, afgebroken en weer opnieuw opgebouwd. Het kasteel ging in de

18e eeuw ten onder. Vandaag de dag zijn nog de historische nederzetting rondom de oude waterkering en de bezienswaardige parochiekerk St. Johann Baptist behouden : het lijkt alsof de tijd stilgestaan heeft. Het plaatsje Kronenburg, idyllisch gelegen op een bergtop, is een populaire bestemming voor wandelaars en een plaats voor liefhebbers van kunst en cultuur. Na een tour door het plaatsje is een afdaling naar het grote Kronenburgse meer een aanrader.



**MONSCHAU** De romantische vakwerkgevels langs de Rur maken Monschau een van de meest populaire plaatsen in de Eifel. Het 'Rote Haus' met de originele meubels uit de periode van het stoffenwerk en de beroemde vrij zwevende trap, is het herkenningspunt van de stad. Het imposante kasteel biedt een prachtig uitzicht op de smalle, kronkelende straatjes met hun musea, galerijen, charmante cafés en stijlvolle restaurantjes. U moet zeker de lekkernijen van

Monschau proberen: Moutarde de Montjoie van de mosterdmolen, koffie van de koffiebrandrij, Dütchen, Vennbrocken en Els. Maar op 5 minuten rijden afstand is het gouden dorp Höfen met de barrièrevrije Heckenweg. De weg loopt langs oude boerderijen, gedeeltelijk met rieten daken, langs huis- en landschapshagen en naar de waarschijnlijk beroemdste haagbeuk van de Eifel. De beste vrijetijdstips voor gezinnen, fiets- en wandeltochten om te downloaden en nog veel meer vindt u op [www.monschau.de](http://www.monschau.de)



**STOLBERG** de „wieg van de Duitse industrie“. De torenhoge bezienswaardigheid van de koperen stad in de Noord-Eifel is het kasteel dat op een machtige kalkstenen rots boven de Vichtbach ligt. Onder het vestingwerk bevindt zich het grotendeels bewaard gebleven historische centrum. De historische oude stad aan de Vicht bevoert met zijn kronkelende straatjes en steegjes en monumenten. Het museum in de Torburg heeft meer dan 5 verdiepingen,

en houdt veel over het ambacht en de geschiedenis van Stolberg vast. De 'Kupfermeister' van Stolberg en de geschiedenis van het goud van Stolberg zijn de belangrijkste onderwerpen in het Museum Zinkhütter Hof. Als museum voor industriële, economische en sociale geschiedenis van de regio Aken toont het de ontwikkeling van een van de oudste industriële regio's in Centraal-Europa. Vanwege de ligging in het natuurpark Nordeifel en in de buurt van de Eifelsteig is Stolberg ook een eldorado voor natuurliefhebbers.



## BELEVENISROUTE door het historische stads- en dorpscentra van de Eifel



historische stads- en dorpscentra



gastronomie



toeristeninformatie



bezienswaardigheden